

1

Herinneringen aan Pater v. Gool
Admiraal v. d. Jonge Garde Melderslo
destijds

Pater v. Gool, zijn roepnaam was Kees
werd geboren 22 juni 1925 te Tilburg.

Hij kwam uit een gezin van 2 kinderen
hij had nog een zus.

Zijn vader was werkzaam in een drukkerij.

Toen hij geboren werd was hij nu min
hij paste a. h. w. in een sigarenkistje.

Zijn beroemde vader ging met hem naar
dokter Wieggersma in Deurne alom bekend
om zijn para normale gaen.

Dokter Wieggersma adviseerde hem maar snel
met zijn moer terug te gaan naar Tilburg.

Ze moer had nog eens een flinke kerel worden
je kunt nog veel van hem verwachten.

- Aldus het verhaal dat hij ons eens vertelde
Dit werd later bevestigd want hij werd
een flinke kerel van 1.80 m.

Hij werd priester en zijn ouders waren dan
ook zeer trots op hem.

Het liefst was hij missionaris geworden
want zijn orde was de Congregatie van de
Missionarissen van de Heilige Familie,
maar de Overste had andere plannen

In Ghorst werd door zijn Congregatie een priesteropleiding board late Roepingen in het leven geroepen. We vestigden mich in het voormaligeustersklooster Charareth. Pater v. Gool werd er docent hatijn. 15 jaar heeft hij der les gegeven. In de weekends assisteerde hij in de parochies Ronde Ghorst. Ho ook in Melderslo onder Pastoor Theunon. Hij werd gerraagd om Almoeremies te worden van de jeugdvereniginge Jonge Garde en korfbalclub in Melderslo.

Op 27 Februari 1957, hij was toen 32 jaar oud, werd Pater v. Gool Almoeremies van de Jonge Garde in Melderslo. Hij had de taak om de leidsters en gardiste geestelijke bagage mee te geven voor hun verdere leven, dat was in die tijd van het rijke Boonse leven heel belangrijk. We hebben allemaal goede herinneringe aan die tijd met hem. Hij voelde mich meer betrokken bij onre club. De clubavonden werden geregeld door hem berocht. Onre leidstersvergaderinge die telkens bij een van de leidsters thuis was konde vast op hem rekenen. Als er een nieuwe leidster gerocht werd gaf hij er zijn advies over of ne geschikt was.

3

Ons verenigingslokaal was eerst in het "Jeughuis", thans "Nlaskoes", aan de Nlussenstraat. Verder was ook de kleuterschool gevestigd met als kleuterleidster Mia Vosbeek!

Als er buitenspele waren vertoefden we veel in het Nlussen.

Onze Jonge Garde groeide snel en al gauw was ons clublokaal te klein.

We mochten onze intrek nemen in de Broegere arendappelpenaaarplaats van de Boerenbond aan de Koppertweg. Na de bevrijding was dit ook gebruikt als schoollokaal. Ik zelf heb hier ook nog les gehad. De lagere school had veel oorlogsschade opgelopen bij het opblazen van de kerk door de Duitsers. De Duitsers waren op terugtocht en de 15 Schotse divisie richtte haar hoofdkwartier in de school later de Amerikanen en de Britten.

We doopten ons nieuw onderkomen in "Heldenrust". Hier hebben we menige geknelle misstjes doorgebracht.

In oktober 1962 de naam van de Jonge Garde veranderd in Meisjesgilde en ons groene uniform werd vervangen door lichtblauwe blouse en donkerblauwe rok met donkerblauwe baret.

In 1965 werd er een afdeling Jong Nederland voor de jongens opgericht en in Augustus 1968 moesten wij ons vertrouwde clubhuis "Heldenrust" afstaan aan Jong Nederland die het ondoopten tot blokhuus. Het Meisjesgilde verhuiste naar het nooierse Menardhuus.

De oprichting
De Jong Gardes werd kort na de bevrijding
opgericht door

Mejuffrouw Jo Velle -
Drika Spreunenberg

later kwamen er nog bij:
Ting Glawen
Martha Gubbels en
Anny Nullings

De Jonge groeide uit tot een bloeiende ver-
eniging met in 1963-1964 ± 70 leden en
± 15 leidsters.

Leeftijd van de meisjes was van 12 tot 18 jaar
De contributie bedroeg 3 gulden per jaar
Financieel werden we ondersteund door Boerenbond
Tuinbouwvereniging en Toneelclub, het bedrag was
± 100 gulden per jaar. Verder hielden we ieder
jaar een oliëballen actie en met de onderavond
een tombola met zelf meegebrachte prijzen.

5

De volgende leidsters hebben de leiding
gehad over onze jeugd met Calmevernieer
M. Gool als Geestelijke leider:

Gert Vullings
Els Houwer
Heen M. d. Gas
Bertha van Hameren
Tine Alards
Mida v. Kuyck
Frans Custers
To Thiel
Frans Driessen
Fien Wijn
Riek Peeters
Jeanne M. d. Gas
Frans Peeters
Een Houwer
Henri M. d. Gas
Gert Cox
Dien Helden
Anny v. Kuyck
Jeanne Bongel
Mie Claassens

Bij verschillende van onze leidsters heeft hij
geassisteerd bij hun Kweekstermis.
Van het vrouwen was je leidstersloopbaan
ten einde

5

Pater B. Gool na de tijd dat hij onze
Almoermeier was.

Het contact:

In 1966 werd de priesteropleiding voor late
roepingen in Hord wegens gebrek aan studenten
opgeheven.

Pater B. Gool is daarna op 3 plaatskapelaan
geweest o.a. Tilburg Grave en Dss.
Van 1973 tot 1996 was hij Pastoor in
Amsterdam O Betondorp Parochie van de
Heilige Familie.

In 1969 heeft hij nog in ernstig auto-ongeluk
gehad, hij was bijrijder want hij had zelf
geen rijbewijs. Naar herstel verbleef hij daarna
bij zijn moeder in Tilburg.

Beroek Amsterdam: 1989 met de brein

In de tijd dat hij zijn we met instel
leidsters bij hem op beroek geweest. Hij
toerde daar met veel plezier en was een
keer gewaardeerd Pastoor. Het was in dorp
met veel oudere en maar een paar Doopsels
in 't jaar. Na ons beroek heeft hij nog
eens "berogd om ons" ons begeleid door
Amsterdam naar 't station. Het was daar
volgens hem op vele plaatsen onveilig, drugs-
crimineel.

Een van onze leidsters Mica v. Kuyck hield zijn
hele berdere leven schriftelijk contact met hem. Ze
alle bij wonderheer uit tijdschriften bij elkaar en
sturode die van tijd tot tijd naar hem op. Daar
was hij meer in genomen mee. Zo volgde hij nog het
nieuws rond Hord en speciaal uit Molderst.

7

Oud leidster Jo Thielen bevoelt Pater
v. Gool geregeld. Zijn moeder is zelfs
nog bij haar onderlijk huis op vacantie ge-
weest die woonde toen aan de Herenbosweg.
Toen Pater v. Gool zijn moeder nog leefde ging
hij altijd met haar op vacantie.

Na haar overlijden bracht hij vele vacantie's
door bij Jo in de Vredepeel waar de na
haar trouwen met haar man Richard Egelmeers
ging wonen.

Ik zelf heb ook altijd contact met hem gehad
ik heb nog menig kaartje of berichtje van
hem bewaard.

Mijn man Wim Steeghs herinnerd hem het
beste van de woensdagavond. Wim moest van
Venlo komen waar hij destijds in een pension
verbleef. De woensdagavond was in die tijd
de rijersavond. De Almoermeier kwam dan
wel eens langs om wat te bespreken en dat
duerde dan wel eens wat lang naar zijn zin
hij kon dan wachten totdat de Almoermeier
vertrokken was en had voor mij dan weinig
tijd meer.

Na ons trouwen gingen we wonen aan de Massaweg
geregeld kwam hij langs voor een kop koffie,
hij kwam dan van Gottenberg waar
hij de biecht afnam bij een stel nonne
die daar nog woonde.

8

Enkele leuke anecdoten uit onze tijd met Calmoerenier B. Gool.

Geregeld kwam hij op onze clubmiddagen, die begonnen pas 's ~~zondags~~ zondagsmiddags. We moesten eerst naar 't Hof en eens in de maand naar de Congregatie een geestelijk kranq en bidmurtje voor vrouwen. De mannen hadden de Heilige Familie.

We hadden in ons lokaal ook 'n platen speler en de gramofoonplaat van Peter Koelerojn was met uitgekomen met zijn minnerste liid:
"Kom van dat dak af!" Als Calmoerenier van Gool onverwacht binnenkwam en de meisjes waren aan 't springe op die muziek dan was het meteen afgelopen want volgens hem werden te veel te wild!

Perkjes avond met de leiders was ook wel leuk. Als hij jous briefje trok voor de surprise dan kon hij je behoorlijk op de korrel nemen.

Op de oudersavond heeft hij eens een liedje gemaakt op 'n wys van Win Thonneveld 'n liedje: zeg maar ja tegen 't leven.

Dit had hij zeker afgeheken bij zijn studenten die maakten graag cabaret.

9

Op kamp met onze Almoerener

In 1960 gingen we op kamp bij de familie
Wijnen in Thelst met de fiets!

De leidsters wilde graag op 's avonds naar
de film in 't dorp. Het was maar nu op tegen
we mochten de meisjes 'n moment alleen laten.

In 1961 konden we ons installeren in boerderij
-"Kanaalmoude" aan de rijksweg in Wellerlooie.

Die wilden ons daar onderbrengen in een koeien-
stal die daags ervoor leeggehoeken was, het
was er dus alles behalve fris!

Almoerener werd opgebeld en kwam eens
poolshoogte nemen. En wat felle woorden-
wisselingen met de vrouw des huizes zijn
we met hem in nieuw adres gaan zoeken in
Wellerlooie. Dat was niet 'n makkelijk
want we moesten ook 's boer vinden met
een voorraad roggestro voor onze slaap-
maten te vullen, want luchtbedden waren
er in die tijd nog niet. We vonden
een schone stal bij de familie b. d. Bosch

Als je met 'n stel meiden op 's kamp-
plaats verblijft trekt dat natuurlijk ook
jongens aan. Nu ook op de andere kampplaats.
Daar wist de Almoerener wel raad mee.
Onze vriendjes b. d. leidsters mochten 's ochtends
op bezoek komen maar ze moesten wel
de jongens bij de kampplaats weg houden!

Niet te min hadden we toch nog in twee jongens achter onze meisjes met bromme den fietsen. Toen we na het kamp naar huis fietsten. Almoerenier v. Gool met zijn brommer achter de meisjes om de jongen op afstand te houden, maar we zijn we achter ons aangegaan tot in Melderloo.

We lieten de meisjes niet met rust en hebben daarna nog vele malen met in groep Melderloo berocht. met het gevolg dat er toch in paar zijn blijven komen en getrouwd zijn met meisjes uit ons dorp en hier zijn komen wonen.

1962 Kamp in Mook

Deze keer gingen we op kamp in Mook. Wij met de fiets en de jongere meisjes met de vrachtwagen fietsen er op bagage en ook de meisjes, nu eindelijk. Mien berov. De vrachtwagen werd bestuurd door mijn broer Chris Alards die destijds chauffeur was bij de Boerenbond.

Daar er leidersstekort was voor dit kamp kwam de Almoerenier vragen of ik nog in keer mee ging. Ik was toen in half jaar getrouwd en in verwachting van ons eerste kind. Dit was mijn laatste kamp maar wel met mooie herinneringen.

Hoals gewoonlijk mocht onze Almoerenier een overnachtingsplaats in de buurt

Besvolg kamp Mook

Hij logeerde bij de paders Passionisten in Mook. Het was ook onze maandelijks biejedag dus we moesten ook nog gaan biechten in de Parochiekerk. Vrijdags 's morgens gingen we gezamenlijk naar de Kloosterkapel daar droeg onze Almoerener dan voor ons de Mis op.

In de buurt van onze Kampboerderij was in kraampje waar friet drank en snoep te koop was. Een Mel leidsters wilde wel eens wat snoep gaan kopen daar was de Almoerener zo boos om dit is toch in slecht voorbeeld voor de meisjes! want die hadde natuurlijk maar in paar makcenten bij Mich.

Kamp Baexem

- Een van de oud leidsters Gert Cox herinnerd Mich nog in kamp in Baexem. Er moest een streek voorlangs de boerderij gebrokket worden van de Almoerener. Tot rober mochten de meisjes komen en niet verder!

Met Emeritaat
 In zijn parochie waar hij Pastoor was
 in Amsterdam heeft hij ook zijn 40 jarig
 priesterjubiläum gevierd in 1991.
 We hebben toen op verzoek van het kerk
 bestuur van zijn parochie collage's gemaakt
 over zijn tijd in Meldersto. We hebben
 hem in boekwerk cadeau gegeven en een reis
 naar Indonesië omdat hij daar zo
 graag naar toe wilde als missionaris.

25 Augustus toen hij 71 jaar was 45 jaar
priester en 50 jaar missionaris van de
H. familie van hij afscheid van zijn
 parochie.

7 September 1996 - vestigde hij zich op
 college Hageveld in Gleenstede.
 Hier assisteerde hij ook in de parochie
 Na enkele jaren ging de daar verbouwen
 en was het gedaan met de rust. en hij
 vond in plaats in Teteringe een rust-
 huis voor rustende priesters en missio-
 narissen. 9 jaar heeft hij hier met
 plezier gewoond. In 2005 werd hij
 door een hersenbloeding getroffen en werd
 verlamd. Er braken zware jaren aan aan
 het bed gehuisterd voor hem. Het liefst
 was hij metten dood gegaan maar de
 mens & wikt maar God beschikt.
 Nog 2 jaar heeft hij op zijn dood moeten
 wachten en steeds helder van geest.

Gled einde van onze oud 13
Calmoerenier

Ons hield hij altijd voor te bidden voor een halige dood maar zelf is hij nuwaar op de proef gesteld.

Op 24 October 2007 kwam er een einde aan zijn beproeving.

We zijn nog met enkele oud leidsters naar zijn uitvaart geweest en hebbe hem begeleid naar het kerkhof bij het klooster in Teteringe.

Dit was een afscheid van een trouwe en zorgname priester die in zijn jonge jaren onze Calmoerenier was. Ons blijft een mooie herinnering aan hem.

Oud-leidster
van de Jonge Garde
Jing Steeghs-Harcks
Massenweg 15
Melderslo

Februari
2010